



Jaargang 27 - nummer 5 vrijdag 6 maart 2020

8 maart 2020

9:30 uur Ds. F.F. Fink, Burgum
Organist: Johan Boeijenga
1^e collecte: Diaconie KIA 40dagentijd Missionair
2^e collecte: Eredienst
3^e Zendingsproject Rwanda
Er is zondagsschool en -club

11 maart 2020 - Bidstond

19:30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum
Organist: Jelke Koolstra
Collecte voor de Voedselbank Dongeradeel

15 maart 2020 - School- en gezinsdienst

9:30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum
Organist: Johan Boeijenga
1^e collecte: Project school: Het vergeten Kind
2^e collecte: Eredienst

Pastoraat

Een gezin in onze gemeente kreeg het schokkende bericht dat er bij één van hen kanker is geconstateerd. Ondanks dit verdrietige bericht is de behandelend arts hoopvol over behandelmogelijkheden tot herstel. We bidden dat de behandelingen snel mogen starten, en dat deze genezing tot gevolg mogen hebben, en in het gezin Gods vrede ervaren mag worden te midden van de onrust.

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? (Psalm 27: 1, NBV)

We bevinden ons in de veertig dagentijd, de tijd waarin we stil staan bij de lijdensweg van Jezus. De laatste jaren wordt dit meer en meer ook een vastentijd. Onthouding van zaken waar je wel erg aan gehecht bent en waar je ook zonder kunt. Waar de één alcohol laat staan, neemt de ander geen koekjes, weer een ander beperkt haar tijd achter een beeldscherm. Niks mis mee, vooral als dit ook gepaard gaat met bezinning in je geloof. Wat betekent het voor mij dat Jezus de weg ging naar Jeruzalem en Golgotha? Als ik stil sta bij het leven van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding, hoe geeft dat richting aan mijn eigen leven. Daagt je geloof je uit om bewuster te leven? Het is nu kortdag, maar voor volgend jaar lijkt het me goed om gedurende de veertigdagentijd een paar ontmoetingen te organiseren om daar met elkaar bij stil te staan. Verder ben ik nog altijd bezig met de cursus voor preken en liturgie, de volgende cursusedagen zijn op 5 en 19 maart, deze dagen ben ik minder goed bereikbaar.

Bij de diensten

Op **woensdag 11 maart** is er 's avonds de bidstond voor gewas en arbeid. Dan hoop ik stil te staan bij Mattheüs 6: 19-23. Waar verzamelen wij onze schatten, in de hemel of op de aarde? Daarna is er gemeenteavond.

Op **15 maart** is er de jaarlijkse school-gezinsdienst. Samen met een aantal juffen en kinderen zijn we al bezig een feestelijke dienst voor te bereiden. Het thema is: zit je in het donker. De tekst waar we bij stil staan is die uit Mattheüs 5: 13 – 16. Jullie zijn het zout der aarde, en jullie zijn het licht der wereld. Jong, oud en allen daar tussenin: zeer welkom om deze dienst mee te vieren!

Wiebe Feddema



Gemeenteavond

Op woensdag 11 maart, na de kerkdienst 'Biddag voor gewas en arbeid', vindt de gemeenteavond plaats. Op deze avond zal informatie worden verstrekt over het project van Kerk in Actie: 'Fryslân foar Rwanda' door de diaconie. We willen het verhaal van Rwanda graag met jullie delen en hierover met jullie in gesprek gaan. Tevens brengen we jullie op de hoogte van de activiteiten die we in de komende twee jaar van plan zijn te gaan doen.

We hopen op een interactieve en leerzame avond. Daarom nodigen wij jullie allen van harte uit.

De diaconie

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:

15 maart T. Sijens-Riemersma, Stasjonswei 10, 9123 JZ Metslawier

19 maart A. Postma-Kuipers, Smidstrjitte 22, 9147 BK Hantum

21 maart D. Bosch, Hantumerwei 2, 9148 BR Hiaure

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst.

Bloemengroet

De bloemengroet werd de afgelopen weken bezorgd bij de heer Johannes de Jong (bedankje) en de dames S. Vriesema-Soepboer en J. de Wilde-Visser (beide felicitatie voor de verjaardag).

Terugblik Wereldgebedsdienst zondag 1 maart 2020

Samen vieren, samen bidden, samen zingen.

Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie, samen verbonden zijn, een uiting van oecumene.

Dit jaar was de liturgie samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe met het thema: 'Sta op en ga!'

Bij binnenkomst kreeg iedereen een glaasje water als een welkomstgebaar, een traditioneel gebaar uit Zimbabwe, en kon men luisteren naar muziek uit Zimbabwe.

De dienst werd begonnen met het aansteken van 3 kaarsen in de kleuren rood, wit en geel. Rood staat voor de liefde, wit voor de vrede en geel voor verzoening, 3 kaarten met de betekenis werden bij de kaarsen gezet en voorgelezen.

Daarna werd de wereldgebedsdienst kaars aangestoken en iedereen welkom geheten in deze viering en werd de liturgie gevolgd. Een mooie liturgie met veel teksten en liederen met spontane muzikale begeleiding van de organist en een kleurrijke voorplaat met daarin verwerkt het verhaal uit Johannes 5, liefde, genezing en verzoening.



In de kerk waren op de 2 tafels de gemaakte bloemschikkingen te zien en enkele producten, gemaakt in het land Zimbabwe, uit de wereldwinkel, de wereldbol, de tafelvlag met de kleuren, rood, groen, wit, geel en zwart met daarbij nog de verschillende tafelvlaggen van de vorige wereldgebedsdagvieringen uit de desbetreffende landen, al met al een kleurrijk geheel in de kerk.

Er werd gecollecteerd voor verschillende projecten.

Omzien naar elkaar, dat kan door de projecten te steunen.

Als herinnering aan deze dienst

kreeg iedereen een gekleurde envelop mee met daarin een geschreven brief met uit Zimbabwe.

Na de dienst was er koffiedrinken en werd er nog gezellig nagepraat.



Het was een bijzondere dienst m.m.v. spontane enthousiaste mensen en belangstellende gemeenteleden uit de 4H-Dorpen. Een woord van dank werd uitgesproken door de voorganger, Dhr. T.R.A. Simonides uit Burdaard tot alle medewerkers aan deze dienst.

Een mooie dienst mede door de inzet en de plezierige samenwerking met elkaar.

*Een hartelijke groet namens de plaatselijke organisatie wereldgebedsdienst in de 4H-Dorpen.
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma*

Oud papier

Op 11, 12 en 13 maart staat de container weer op de hoek Hearewei/Smidstrjitte te Hantum. Op vrijdagmorgen 13 maart wordt het papier opgehaald in de buitengebieden.

Agenda

11 maart Gemeentegroep
22 maart Kerkdienst 9.30 uur
29 maart Kerkdienst 9.30 uur

Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk <http://hantum.protestantsekerk.net>

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 20 maart a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 13 maart sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pgbantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.